

In het seizoen '72-'73 zijn de teams van AFC'34 als volgt verdeeld: zondagsenioren: 10, zaterdagsenioren: 2, junioren A: 6, junioren B: 6, junioren C: 6, pupillen A: 7, pupillen B: 3, pupillen C: 2, dames: 3, en zaalvoetbal: 7. In totaal zijn dit 52 teams.

Er worden 4 elftallen kampioen: Zondag 2, Zondag 8, Zaterdag 2, en "last but not least, wederom" het 1^e dameselftal. Junioren A1 speelt ook dit jaar om het Noord-Hollands kampioenschap van de I.J.C., maar weet deze titel niet binnen te halen. Er wordt met 1-2 verloren van stadsgenoot Alkmaarsche Boys.

Aan een aantal zaken is te merken dat het bestuur steeds prestatiever denkt, en dat men er alles aan wil doen om met name met het 1^e elftal hogerop te gaan. Trainer Kramer wordt reeds na één jaar vervangen door dhr. v. d. Gevel, en in de notulen van de bestuursvergaderingen staat het volgende: "We zijn nu wat meer professioneel aan 't werk. Dat wil niet zeggen betaling aan spelers!! We gaan gewoon keihard doorwerken." Verderop staat: "Het bestuur zal proberen op een of andere manier een modus te vinden om aan het eind van het seizoen de selectiespelers iets te kunnen aanbieden." De selectiespelers worden voortaan verplicht 2 keer per week te trainen en zij mogen niet meer meedoen aan zaalvoetbal. Ook is er voor het 1^e elftal een sponsor gevonden: de firma J. Ory.

Jan Ory is hiermee niet de allereerste sponsor bij AFC'34. Deze eer gaat naar G. van Lith. Deze "gaat het 1^e damesteam in de kleding zetten, t.w. trainingspakken, shirts, broekjes, en een gift van f 1000,- voor het trainingsfonds."

Voor het onderhoud van het complex en de materialen was de club al jarenlang afhankelijk van een select gezelschap dat bestond uit de heren Stuyfbergen, Souverein en Bakker. In het jaarverslag van '72-'73 lezen we het volgende: "Na het vertrek van Stuyf verdween ook Alex van het toneel. Wim Bakker in last. Heel onopvallend kwam onze Alex echter weer terug en zie daar. Alles liep weer als vanouds. Wim en Alex en ook de zoons van Wim hartelijk dank voor het enorm vele en ondankbare werk dat jullie hebben verricht. Gekankerd wordt er genoeg op jullie. Dan is de bal te hard, dan te zacht en soms is het ei. Jammer is en blijft het, dat al die kankeraars zelf nooit, maar dan ook nooit een "poot" uitsteken om het materiaal in goede conditie te houden of te brengen."

In 1974 zal de club het 40-jarig bestaan gaan vieren. Er is inmiddels een groepje mensen bezig met het voorbereiden van de festiviteiten. I.v.m. dit jubileum heeft het bestuur gemeend het seizoen '73-'74 in het teken van de sportiviteit te stellen. In augustus doet het bestuur in het clubblad de volgende oproep: "Wij roepen daarom alle AFC'ers van Senior tot Pupil dringend op hieraan mee te werken. Wij willen trachten het gehele seizoen zonder een enkele strafzaak door te komen. Dat is het grootste cadeau, dat alle spelers aan de vereniging kunnen aanbieden." Erg succesvol wordt deze actie helaas niet. In de AFC'ers van september worden de eerste gestraften reeds vermeld. De doelstelling wordt duidelijk niet gehaald, maar was misschien ook wel iets te hoog gegrepen. In latere AFC'ers ontstaat de rubriek "Schandpaal", waarin alle gestraften van het seizoen vermeld worden.

Er gebeurt nog meer in 1973. De contributie wordt met f 1,- verhoogd, de Jeugdcommissie wordt opgestart, en de bus die gebruikt wordt voor het ophalen van het oud papier is total-loss gegaan. ("Hij was alleen W.A. verzekerd, en kan naar de schroothoop. Wie weet er nog eentje te staan?")

Een groep D-pupillen gaat in de zomer van 1973 op zomerkamp in Leusden. Op de volgende pagina de totale groep met hun begeleiders.



Achteraan v.l.n.r.: Jan Nieuwenhuizen, Koos Bakker, Piet Kraakman, Fons Veer, Laus van Langen en Cees Kraakman

Staannd, 2^e rij, v.l.n.r.: John de Lange, Joris Jan de Vries, Mark Leeuwenkamp, Gert-Jan van Kragtwijk, Dick Sentenie (op de rug van), Paul Leeuwenkamp, Bert Tijm, Rob de Groot, Jaap Wassenaar, Jeroen Dekker, Edwin Aartse-Tuyn, ?, Carlo Holla, Patrick Keijser, Rob Slotenmaker en Ron Leeuwenkamp

Zittend, 1^e rij, v.l.n.r.: ?, ?, ?, Peter Nijman, Sjors Schipper, Hans de Lange, Ron Schoenaarts, Nic van Giesen, Rob Klaver, Michel Bijpost

Liggend, 1^e rij, v.l.n.r.: Ralph de Lange, ?

Liggend, 2^e rij, v.l.n.r.: Hans Sentenie, Nico Manshanden, ?, Hans van Buel, ? en Hans Bijwaard

Ondanks alle bovengenoemde zaken gaat in 1973 verreweg de meeste aandacht uit naar bouw van de nieuwe kleedkamers. De oude houten kleedkamers zijn al jaren aan vervanging toe, en een bouwteam, met de heer Hoogeboom als "de grote organisator van het geheel", is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen om te komen tot een nieuwe kleedkameraccommodatie. Er zijn inmiddels ook al vele gesprekken gevoerd, met name met de afgevaardigden van de gemeente. In de notulen van de bestuursvergadering van 4 juni lezen we het volgende citaat: "Een groot succes kon gememoreerd worden i.z. de gemeentelijke toestemming tot bouw van het kleedkamerproject waarbij geconstateerd mocht worden dat deze avond reeds de eerste spade de grond in ging." Achteraf blijkt men iets te snel van start te zijn gegaan, en volgt er een zogenaamde bouwstop. In de algemene ledenvergadering van 20 augustus wordt echter gemeld: "Gelukkig is nu alles in orde en kunnen we doorwerken."



De totale kosten van de nieuwe kleedkamers zijn begroot op f 250.000,-. De gemeente zal hier f 24.800,- aan bijdragen. Door zelfwerkzaamheid probeert men de bouwkosten zo laag mogelijk te houden. Opnieuw wordt er wekelijks, met name op de zaterdag, door een groot aantal vrijwilligers keihard gewerkt om de nieuwe kleedkamers bij AFC'34 te realiseren.

In september besluit het bestuur tevens over te gaan tot aanschaf van lichtmasten om het hoofdveld. De kosten hiervoor bedragen f 25.000,-. Ook besluit men een geluidsinstallatie aan te schaffen, "daar we momenteel niet op een paar duizend kijken en de verwachtingen op gunstige financiële resultaten niet ondenkbaar zijn". Op 20 november 1973 wordt bij AFC'34 de eerste lichtwedstrijd gespeeld. De tegenstander van het 1^e elftal is dan AZ'67.

Hieronder "Bouwnieuws" uit het clubblad van 22 november 1973:

BOUWNIEUWS 2e RONDE

Wij zijn er bijna, maar nog niet helemaal! Als U deze regels leest, zijn naar alle waarschijnlijkheid de eerste lichtwedstrijden op ons terrein gespeeld.

Ja, ondanks alle tegenslagen, er was veel wind, die 'n enorme "haast" had, zijn de laatste vier nu eveneens aangekleed. 6 masten met 12 "joekels" van lampen, zullen ons AFC-complex in een zee van licht zetten, vanaf een hoogte van 20 meter.

Iedereen die hieraan zijn medewerking heeft gegeven, zaterdag werd er zelfs in donker nog op 20 meter hoogte gewerkt, onze enorme dank.

Bestuur en leden van AFC, proficiat met onze mijlpaal en heel veel succes.

Ook in de kleedkamers en daarbuiten om werd weer gewerkt. Steunend en kreunend, vanwege de pijn in z'n rug, en met isolatieband om zijn stukkende vingers, kroop Willem Bakker Sr. over de grond, om samen met Nico Broersen het tegelwerk (plinten) gereed te krijgen. In 1 kleedkamer lukt dat prima, maar ja, met 2 man is dat een hopeloze taak om alles klaar te krijgen. Hartstikke bedankt mannen. De banken zijn geplaatst, de kapstukken hangen, alle deuren erin. Alle deuren in de glansverf, doet die jonge Willem. Aan verwarming en water werd gewerkt enz.

Als alles goed gaat, wordt deze week begonnen met de 2e fase van de nieuwe kleedkamers. U ziet, we blijven doorgaan en Uw hulp kunnen wij niet missen. Op deze tamelijk frisse zaterdag werkten de volgende personen zich lekker warm: B.Hoogeboom-N.Broerssen-P.Nieuwenhuizen-F.Kaandorp-J.Hermes-A.Hermes-W.Vogelzang-H.v.Os-J.deLange G.v.d.Vrucht-de onversaagde mastklimmer-S.Huisman-S.de Groot-C.v.Straten-K.Bakker-W.Bakker Sr. en Jr.-J.op de Weegh-D.Groot-R.Stoop-A.Pronk--S.Hartog-E.Borst-H.Kamphuys-J.Baars-P.Schoen-J.Klaver..

P.S. Maandag om plm. half 6 was een groots moment in de geschiedenis van AFC. Toen werd voor het eerst de verlichting van het hoofdveld ontstoken. Met een geweldig hoera werd hierop gereageerd en iedereen feliciteerde iedereen, toen bleek dat alle masten verlicht waren. Sommige personen stonden met tranen in de ogen bij

dit heugelijke gebeuren en..... als ik het goed zag, trok onze voorzitter spierwit weg van de emotie! Stamelend kon hij slechts zeggen, mensen, allemaal hartstikke bedankt die hieraan hebben meegewerkt. Met deze simpele woorden vertolkte hij ook de gevoelens van het Bouwteam, Bestuur en Uw trotse

Ronselaar