

De winter '62-'63 is de koudste winter van de 20^e eeuw. Al in november 1962 gaat West-Europa gebukt onder sneeuwstormen. Op 19 december komt de winter echt op gang. Daarna zal het drie maanden lang achtereen elke dag vriezen. Het IJsselmeer is voor de Kerst al dichtgevroren en tijdens de jaarwisseling zijn de sneeuwstormen zo hevig dat vele dorpen in het land geïsoleerd raken. De sneeuwduinen bereiken in deze tijd een hoogte van 3 meter. Op 18 januari 1963 wordt in Friesland bij een temperatuur van 21 graden onder nul een onvergetelijke Elfstedentocht gehouden. Reinier Paping schrijft die dag geschiedenis door het winnen van de tocht. Slechts 1 % van de deelnemers bereikt de finish. Pas op 5 maart gaat het dooien en komt er aan deze barre winter een einde.

Voor voetballend Nederland heeft deze winter uiteraard grote gevolgen. Er kan maandenlang nauwelijks getraind worden, en wedstrijden zijn al helemaal niet meer mogelijk. Een van de AFC-ers die deze winterperiode wel regelmatig op de training verschijnt, is de lage trainingsopkomst zo zat, dat hij in het clubblad verzucht: "Nog steeds blijkt dat wij een grote vereniging zijn met veel spelers die weinig - en weinig spelers die veel voor hun vereniging over hebben." In deze komkommertijd voor de voetbalfans wordt de AFC-er voornamelijk gevuld met stukjes over het weer en niet over de geliefde voetbalsport. Ceedee omschrijft in zijn befaamde "Woensdagavondoverpeinzing" de winterperiode als een periode waarin Koning "Thialf" in al z'n wreedheid, met al z'n kou, vorst en sneeuw Koning "Soccer" tijdelijk van zijn troon heeft gestoten". In het clubblad staat ook het volgende gedicht van ene A.N.I. met de titel "Tijdzang".

Tijdzang

Nu sneeuw en ijs ons hebben weg-
gevaagd
Van King Soccer's groene velden,
Worden wij door zorgen groot ge-
plaagd,
Want van het voetbalfront is niets
te melden.

Koning Winter geeft ons lang verlot.
We kennen de behagelijkheid der
vrije uren.
Maar van de zomer dreigt de sof,
Moeten wij deze vrijheid weer be-
zuren.

De voetbalpool draait in eendere
maat.
De poolcommissie denkt niet aan
verhuizen,
Want boven alle lof verheven staat
De gastvrijheid der familie
Nieuwenhuizen.

Zelfs kunnen wij daar blijven werken,
Nu op het bed en heus niet voor de
grap
De vrouw des huizes ligt aan te
sterken.
Wij wensen haar van harte beter-
schap.

Van de poolers is het onbegrijpelijk,
Dat zovelen wekelijks verstek laten
gaan.
Dat aantal stellen wij vrijelijk
Op een derde van die ingeschreven
staan.

De klaverjasdrives blijken een succes
te zijn,
De belangstelling is alsmaar groeiende
Dit maandelijks treffen wordt een
festijn
En houdt de AFC-clubgeest bloeiende

Al hebben sneeuw en ijs ons weg-
gevaagd
Van King Soccer's groene velden,
Zorgen wij, bezielde en onversaagd,
Ons straks weer onverzwakt te
melden.
A.N.I.

Door alle winterperikelen kent de competitie van het seizoen '62-'63 een onbevredigend einde. Veel competities worden dit seizoen niet uitgespeeld. Toch worden een aantal teams nog als kampioen aangewezen. De kampioenen van dit jaar zijn het 3^e en het 6^e bij de senioren, Junioren A en Adspiranten F.

Hieronder twee foto's van het kampioenselftal Junioren A.



Staannd v.l.n.r.: Dhr. Tesselaar, Gerard Schouten, ... Dingejans, Peter Ory, Wim Boekel,
Peter Kamp, Heert Kloet, dhr. B. de Lange
Gehurkt v.l.n.r.: Ad Pedroli, Nico Insing, Ton Bozelie, Gerard Schouten, Aad Meyering



De kampioenen worden gefeliciteerd door voorzitter Jan de Lange.

In juli 1963 schrijft voorzitter Jan de Lange in het clubblad een stukje over "weglopers". Hij doelt hiermee op "4 leden van onze vereniging, die in het afgelopen seizoen eerste elftalspelers zijn geweest", en zich aan het einde van het seizoen lieten overschrijven naar een andere voetbalvereniging. "Waarschijnlijk is het feit, dat deze leden in de loop van het seizoen naast het eerste werden gezet mede de aanleiding tot hun beslissing geweest, en als dit het geval geweest zou zijn, behoeft een vereniging over het vertrek van dit soort leden niet zo rouwig te zijn." Wat de voorzitter het meest frappeert is dat de betreffende spelers van jongs af aan lid waren van RKAFC, en "weglopen" als zij in hun sportcarrière eens een teleurstelling moeten doormaken. Hij pleit er dan ook voor "in onze vereniging van jongs af aan eens meer de nadruk te leggen op wat het betekent lid van een vereniging te zijn. Woorden als clubtrouw en verenigingszin moeten in onze vereniging werkelijk levend worden!"

Op 19 augustus 1963 vindt in Paviljoen Kinheim de algemene ledenvergadering plaats. Uit de notulen van deze vergadering komt het volgende citaat, opgetekend door secretaris Dijkers: "Een jaar van weinig ups en vele downs is weer gepasseerd. De waarde wordt nu eenmaal gewaardeerd naar de prestaties van het 1^e elftal. We betreuren het dat het 1^e geen kampioen is geworden, en dat doet wel een beetje pijn. Primair moeten we stellen, dat we onze sportjeugd de gelegenheid geven in Katholiek verband te spelen. Dit is echter niet alleen zaligmakend, doch we streven wel degelijk naar successen. We vertrouwen erop, dat dit zal komen en moet komen. Het is m.i. denegerend te moeten horen: Jullie zijn maar 4^e Klassers."

Tijdens de jaarvergadering wordt tevens melding gedaan van het feit dat in Alkmaar-Oost pogingen worden ondernomen tot oprichting van een tweede katholieke voetbalvereniging (het latere Flamingo's '64). Het bestuur is hier geen tegenstander van. "Als wij nog groter worden, betekent dit verzwaring van lasten. De groei van Alkmaar voorspelt zo'n 20.000 inwoners meer, en waar moeten de jongens heen als er in Katholiek verband alléén in RKAFC kan gevoetbald worden?"

Tijdens de ledenvergadering wordt tevens bekend gemaakt dat Broeder Terentius na 17 jaar de club gaat verlaten. "Wie heeft hem niet gekend met z'n enorme werkkraft? Onder denderend applaus wordt het bestuursvoorstel om Br. Terentius te benoemen tot erelid, aanvaard."

Bij de rondvraag stelt dhr. Kuin dat hij het niet juist vindt dat er nu "2 broers (de gebroeders Jan en Arie de Lange, GK) en 1 zwager in het bestuur zitting hebben". Voorzitter Jan de Lange redt zich uit de netelige situatie door "hulde en dank" te brengen aan zijn moeder, want het was zijn moeder die haar kinderen "altijd heeft voorgelouden dat iedereen wat voor de gemeenschap dient te doen!"

Tot twee keer toe wordt in 1963 in het clubblad aandacht besteed aan "Onze Tien Geboden". De leden worden d.m.v. deze geboden gewezen op een tiental tips, waarmee zij hun voetbalkwaliteiten kunnen verbeteren. Deze 10 geboden zijn als volgt:

1. Speel sportief. Incorrect spel schaadt de goede naam van onze club en irriteert onze tegenstanders.
2. Wees een goede kameraad, in en buiten het veld, ook als je achter staat. Kanker nooit!
3. Speel eenvoudig. Geen onnodige handelingen.
4. Benut de eerste gelegenheid tot het afgeven van de bal, een betere komt er meestal niet.
5. Stop alleen wanneer je niet de techniek bezit om de bal ineens door te spelen.
6. Kijk voordat de bal in je bezit is, naar opstelling van mede- en tegenstanders.
7. Maak je bereikbaar voor je medespelers.
8. Sta niet te wachten, ga de bal tegemoet.
9. Geef de bal speelbaar aan en speel hem hard.
10. Speel je leeg, dan is ook een nederlaag te dragen.