

In februari 1948 wordt in Paviljoen Kinheim een ledenvergadering gehouden. Uit de notulen van deze vergadering volgen nu een viertal zaken die dan o.a. aan de orde komen:

"Aan de secretaris kan worden opgegeven wie een nieuw shirt voor f 4,50 + 6 punten wenst. Broekjes zijn voldoende verkrijgbaar."

Het bestuur wordt attent gemaakt op de minder fraaie toestand van de urinoirs. Het bestuur antwoordt hierop dat men dit onderwerp reeds besproken heeft.

"De heer v.d. Aakster waarschuwt voor de gevaarlijke spoorwegovergang b.v. tijdens het adspirantentoernooi en adviseert het plaatsen van een wacht." Het A- en het B-veld worden immers gescheiden door een gevaarlijke spoorbaan.

"De heer Ranzijn acht het beter de soms wat al te enthousiaste jeugdige supporters achter het doel van de tegenpartij wat te temmen. Bestuur zal aandacht aan dit geval schenken."

Dan nu een aantal hoofdzaken uit het jaarverslag over het seizoen '47-'48:

"De Indië-balans komt wat meer in evenwicht. Er vertrokken enkelen naar Indië, maar er kwamen er dit jaar ook weer teug. Deze zijn weer in de AFC familie opgenomen."

Het ledenaantal groeit weer. "We gaan zo langzamerhand tot de grootsten van ons land behoren. We bereiken een ledental van net over de 300."

Hoewel AFC op sportief gebied een goed seizoen achter de rug heeft, kunnen er geen kampioenen gemeld worden. De club heeft in het seizoen '47-'48 5 seniorenelftallen, 1 juniorenelftal, meerdere adspirantenelftallen en een groot aantal welpen. De organisatie rond al deze teams ligt in handen van een viertal commissies: de technische commissie, de keuzecommissie, en een junioren- en een adspirantencommissie.

"Het A veld was niet best meer. Als het wat flink geregend had moest de Secr. 's zondagsmorgens in het half duister de consul om de plassen heen trachten te leiden om ons terrein maar goedgekeurd te krijgen. Vóór de wedstrijd moesten dan de meertjes met de emmers worden weggeschept. Hierin moest verandering komen. Maar waar haalden wij het geld vandaan, want daar was een groot bedrag mee gemoeid. En toen kwam er een kabouter.....nee een kabouter was het niet, al leek het voor ons een sprookje. Een héél groot vriend van A.F.C. verklaarde zich bereid om alles te betalen. Plannen werden gemaakt, terrein egaliseren, draineren, grasmat opnieuw leggen, sintelpad aanbrengen, ingang verbeteren, en een aannemer gezocht. Ons terrein ging voor de wereld. Wij zouden een der mooiste terreinen van geheel N. Holland krijgen." De aannemers volgen echter een systeem dat een ramp tot gevolg heeft. Als de grasmat opnieuw gelegd is, blijkt dat het geen grasveld meer is, maar "een veld met stoppels". Na veel extra werk en vele slapeloze nachten is het "uiteindelijk toch nog een bespeelbaar veld geworden". Het bestuur spreekt dan ook de hoop uit dat "wij nog eens eenmaal ons stilzwijgen zullen mogen verbreken, en de naam bekend maken van hem die dit alles deed voor ons R.K.A.F.C." (Uit latere publicaties zal duidelijk worden dat deze "geheimzinnige" sponsor dhr. van Os moet zijn geweest.)

Doordat het A-veld enige tijd onbruikbaar is, wordt het B-veld zo intensief gebruikt dat van "een behoorlijk veld" niet meer kan worden gesproken. "Het bestuur heeft gemeend hieraan geen groote kosten te moeten maken i.v.m. het beschikbaar komen van een gemeenteterrein in de Overdiepolder."

In het jaarverslag worden met name de broeders bedankt voor het vele werk dat zij voor de jeugd van AFC verricht hebben. "Als AFC groot wordt, en ons AFC wordt groot, hebben de Eerw. Broeders hierin een groot aandeel gehad."

AFC heeft sinds dit seizoen ook een supportersvereniging. Deze staat nog in de kinderschoenen, maar er wordt verwacht dat deze in het volgende seizoen een snelle groei zal gaan vertonen.

De secretaris eindigt het jaarverslag met het volgende rijmpje: "AFC telt een woordje mee in de K.N.V.B.". Daarna spreekt hij nog de wens uit dat er het komende seizoen maar liefst 5 elftallen kampioen zullen worden.



Het eerste elftal van RK AFC in 1948

Staan v.l.n.r.: trainer Hoek, ?, Harry Meijer (?), Jaap Verver, ?,
Jan Pannekeet, Nico Heijnis, Kees Kleijbroek, ?, ?
Gehurkt v.l.n.r.: Cor Stam, Leo Boeters en Nico Dekker

Hieronder een actiefoto uit 1948. Keeper Leo Boeters onderschept de bal.



Op 13 september wordt de jaarvergadering gehouden. Met het oog op de sterke groei van de vereniging, met name bij de jeugd, wordt het bestuur tijdens deze vergadering uitgebreid met 3 personen. Twee van de drie nieuwe bestuursleden zijn broeders. Deze broeders dragen de mooie namen Alexius en Amandus. De broeders gaven hun krachten reeds aan de welpen en de aspiranten van de club, daarnaast vervullen ze nu ook een bestuursfunctie. Tijdens de vergadering krijgen de broeders ook nog een bijzondere vermelding "voor het walsen van ons terrein, waarbij zij echter van corruptie beschuldigd worden wegens het aanbieden van klontjes aan het dier dat de wals aan 't rollen moest brengen".

In 1948 bestaat het officiële tenue van de club uit een blauw - geel shirt en een zwarte broek. Rondom de zwarte broek ontstaat een flinke discussie. Menigeen pleit ervoor de zwarte broek te vervangen door een witte. Uit de notulen van de jaarvergadering komt het volgende (rondvraag)citaat: "De witte broek vormt dan een onderwerp van discussie. Hoewel verschillende leden de witte broek prefereren, zegeviert toch voorlopig de zwarte, omdat de witte te gauw zwart wordt."

Ceedee (Cor Dijkers) vindt, zoals blijkt uit het volgende gedicht uit een van de AFC-ers uit 1948, de zwarte broek maar een aanfluiting. Hij is duidelijk voorstander van "de witte".

Het verschil !!

O, die mooie witte broek
van dat mooi geweven doek
op jou zetten we al onze zinnen
wat zullen wij U toch beminnen
want je hoort bij ons blauw en geel.

O, die lelijke zwarte broek
van dat gemene surrogaat doek
wat moeten we met jouw beginnen
met jou kunnen we geen wedstrijd winnen
want je hoort niet bij ons blauw en geel.

O, die mooie witte broek
jou gooien we nooit meer in de hoek
wat zullen we goed op je passen
en je steeds weer laten wassen
want je hoort bij ons blauw en geel.

O, die lelijke zwarte broek
jou smijten we nijdig in de hoek
wat hebben we met jou te maken
als we er toch geen bal mee kunnen raken
want je hoort niet bij ons blauw en geel.

O, die mooie witte broek
het is nu precies de new look
mogen we vele, vele malen
met jouw de zegepraal behalen
want je hoort bij ons blauw en geel.

O, die lelijke zwarte broek
je bent een aanfluiting op de new look
het is tenminste maar te hopen
dat we de witte spoedig vrij kunnen kopen
want alleen die past bij ons blauw en geel.

CEEDEE

Uit de notulen van de jaarvergadering komt ook het volgende citaat: "De heer Brugman doet de verheugende mededeling dat er weder Kauwgum beschikbaar is."

Op 20 september vergadert het nieuwe, pas uitgebreide, bestuur voor de eerste keer. Opvallend is dat de bestuursvergadering deze keer, maar ook de daarop volgende keren, gehouden wordt in de vergaderruimte van de St. Aloysiuschool aan de Koorlaan. (Dit is niet zo verwonderlijk. De broeders van de congregatie Saint Louis zijn over het algemeen immers als onderwijzers werkzaam op diverse katholieke scholen in Alkmaar.) Uit de notulen van de bestuursvergadering van 29-11-1948 valt op te maken waarom het bestuur zo graag aan de Koorlaan vergadert. Bij het agendapunt opening staat te lezen: "In het ons zo zoetjesaan dierbaar geworden zaaltje van de Aloysiuschool, dat ons door door de Eerw. Br. Overste zo welwillend ter beschikking is gesteld, en waarin we behalve lekker doorgewarmd ook nog telkens weer heerlijk worden onthaald op thee met lekkernijen, opent de Voorz. na een Alkmaars kwartiertje de vergadering met een kort welkomstwoord."