

De tweede wereldoorlog is nog steeds in volle gang. Daarom wordt ook dit jaar voor de club RKAFC geen gelukkig jaar. In de diverse verslagen uit 1943 wordt regelmatig gesproken over de tijdsomstandigheden. Men beseft dat men de tijd niet mee heeft, en hoopt tegelijkertijd dat er maar gauw een einde mag komen aan de oorlogssituatie waarin ons land verkeert.

Op een gegeven moment is de situatie zo lastig dat besloten wordt de zomertraining voor de rest van het seizoen uit te stellen, dit i.v.m. het feit "dat zeer veel leden naar Duitsland vertrekken en de financiële kosten die hieraan zijn verbonden".

In de verslagen van 1943 wordt voor het eerst gesproken over een nieuwe leeftijdscategorie, namelijk de zogenaamde "welpen". Immers "de heer Bloothoofd zal het trainen der welpen of jongsten leden op zich nemen". Wegens gebrek aan materiaal worden er overigens door de welpen nog geen wedstrijden gespeeld.

De clubavonden die 's winters worden georganiseerd zijn zeer gezellig, maar moeten ook weer "door tijdsomstandigheden vroegtijdig worden afgebroken".

De resultaten van de diverse teams zijn als volgt: Het eerste wordt tweede van boven, gezien de omstandigheden een plek waarover men tevreden kan zijn. "Wat het tweede en het derde elftal betreft was dit seizoen niet zo gunstig, maar dit zat hoofdzakelijk in het spelersmateriaal wat altijd niet voldoende aanwezig was en waar af en toe erg mee gegoogeld moest worden, maar moet niet laten zakken .....". De Aspiranten A behalen de derde plaats van boven, de Aspiranten B de derde plaats van onderen, "wel niet zo best als hun ouderen broers, maar het volgende seizoen beter".

In de notulen staat het volgende citaat: "Wij zitten momenteel zonder terrein maar het bestuur zal hun nodigen kracht geven om dezen zaak in orde te maken." Uit de notulenboeken is niet te achterhalen waarom RKAFC in 1943 geen eigen terrein meer ter beschikking had. Hierover wordt immers niets vermeld. In het jubileumboek dat later ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de club wordt samengesteld, vinden we over het terreinloze tijdperk het volgende, door erelid Theo Wentink geschreven, citaat: "Het veld werd door de Wehrmacht gevorderd en .... grondig vernield door het gerij met zwaar materiaal. A.F.C. vond een toevlucht op het terrein van de St. Willibrordusstichting in Heiloo."

Ondanks de moeilijke omstandigheden heeft de club toch aan alle financiële verplichtingen kunnen voldoen. De vorig jaar aangeschafte kleedkamers zijn nog niet geheel in orde. Door (en daar komt ie weer) "tijdsomstandigheden" kunnen verschillende materialen niet geleverd worden, en zijn de onkosten te hoog "zodat het afmaken tot na de crisistijd maar moet wachten".

